



Beslut om nya stadgar och nytt namn

Efter olika överläggningar och samtal beslutade församlingen den 3 november 2002 och den 6 januari 2003 att fastställa ett förslag till nya stadgar. ”Församlingen beslutade enhälligt att anta det förslag till stadgar som förelåg”. Samtidigt togs beslut om namnändring från Filadelfiaförsamlingen till Pingstförsamlingen i Nässjö.

Paragraf 2 i stadgarna beskrivs församlingens uppgift och uppdrag:

- Att genom evangelisk mission inom och utom landet föra människor fram till en personlig och levande tro på Jesus Kristus
- Att i kärleksfull gemenskap hjälpa människor till andlig tillväxt
- Att utöva kristen kärleksverksamhet

”Församlingen vill verka för en helnykter miljö samt verka med en demokratisk grundsyn”, sägs det vidare i stadgarna.

I årsberättelsen för verksamhetsåret 2003 tydliggörs uppgiften och uppdraget på olika sätt, bland annat genom följande sammanfattning:

I Nässjö

- Mötesverksamhet i kyrkan, i tältet, via närradion, i hemmen och möten mellan människor
- Sångstunder och andakter på vård- och serviceboenden
- Barn- och ungdomsverksamhet i kyrkan, i Hagaryd, i skolor, i hemmen och på läger
- Tidningen Dagen till skolor och tidningen Petrus till boende- och vårdinrättningar
- Delansvar för Skolkyrkan
- Delansvar för Sjukhuskyrkan
- Böcker och tidskrifter till skolor
- Samarbete med LP-verksamheten och Viebäcks folkhögskola
- Ekumeniskt samarbete med kyrkor och församlingar

Blad 19 juli 2021

I andra delar av världen

- Understöd till evangelist i Bangladesh
- Understöd till nio evangelister i Uzbekistan
- Understöd till Thorulf och Barbara Holmberg i Indien
- Förskoleprojekt i Sudan
- Bidrag till Pingstmissionens Internationella Litteraturmission

Humanitär hjälp förmedlades till Uzbekistan och fadderverksamheten i Bangladesh.

Pingst - fria församlingar i samverkan

Allteftersom behoven funnits har pingstförsamlingarna bildat olika samverkansorgan genom intressegrupper, föreningar och stiftelser. Tidvis kunde det till och med bli så att olika verksamheter konkurrerade med varandra i stället för att samverka. Under 1990-tallet påbörjades en gemensam process med att strukturera arbetet, bland annat för att få en tydligare nationell organisation. Detta ledde fram till Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan som kom igång år 2001.

I samband med att Svenska kyrkan skildes från staten kom en ny religionslagstiftning. För att i juridisk mening skydda pingstförsamlingar bildades Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan.

Pingstförsamlingen i Nässjö har allt sedan bildandet 1920 varit mån om att markera sin självständighet som en fri och obunden församling. Efter olika samtal och informationsträffar beslutades församlingen att ansöka om medlemskap i Pingst – fria församlingar i samverkan. Detta skedde under åren 2002 och 2003.

Genom medlemskap i trossamfundet får församlingen:

- Förstärkt skydd för trosfrihet
- Tystnadsrätt för pastorer
- Möjlighet att ta emot kyrkoavgift
- Möjlighet till vigsel i Pingst

Genom Pingst rådslag ges möjlighet att delta i det gemensamma arbetet både i riksföreningens och trossamfundets arbete. ”Pingst vill med de verktyg som finns stötta församlingen i dess visioner och det arbete som bedrivs lokalt”.

De större verksamhetsgrenarna i Pingst – fria församlingar i samverkan är i dag:

Pingst församling

LP-verksamheten

IBRA

Pingst Ung

Pingstskolorna – Pingst utbildning

Sport for Life

Pingstmissionens utvecklingssamarbete